

BID VOOR  DE ZIEL

VAN JUFVROUW

MARIE-CATHARINE VAN LIERDE

WEDUWE VAN

JEAN-BAPTISTE COSYNS

Geboren te Everbeke den 21 December 1830  
en aldaar schielijk overleden den 16 Januari 1891

Zij was eene rechtveerdige vrouw,  
den Heer vreezende, het goed doende  
en zich verwijderende van het kwaad.

Jeb. 1.

Het was waarlijk eene sterke en  
neerstige vrouw, die met bezorgdheid  
nazag alles wat in haar huis omging ;  
zij at haar brood niet in ledigheid, en  
was den armen gedachtig.

Prev.

Ik vraag de gebeden van allen die  
mij gekend en bemind hebben, want  
de oordeelen van God zijn anders dan  
die der menschen.

II. Esh.

Lieve Kinderen, vaarwel en troost  
u met mij, ik verlaat een land van el-  
lende voor het rijk des vrede ; wij  
zullen ons eens wederzien en uw hart  
zal zich verblijden.

Ecol. 38

Mijn Jesus, barmhertigheid !

(300 dag. afl.)

R. I. P.