

Weest uwe oversten indachtig, die u het woord Gods verkondigd hebben; beschouwt het uiteinde van hunnen levenswandel, en volgt hun geloof na.

HEB. XIII, 7.



BID VOOR DE ZIEL

VAN DEN EERWAARDEN HEER

Carolus-Joannes-Maria VAN LOO

<i>geboren te Gent, den 17 Juli</i>	1827
<i>professor in het collegie van Eecloo</i>	1849
<i>professor in het collegie van Dendermonde</i>	1851
<i>professor in het collegie te Oudenaarde</i>	1852
<i>almoesnier der Carmeliteressen te Oudenaarde</i>	1872
<i>overleden te Oudenaarde, den 21 Juni</i>	1884

Hij was een ware Israëliet, in wien men geen bedrog vond.

JOAN. I, 47.

Hoe liefelijk zijn uwe tabernakelen, o Héer der heirscharen! Mijne ziel is begeerig en ver-smacht van verlangen naar het huis des Heeren.

Ps. LXXXIII, 2, 3

Wie anderen den weg der waarheid leeren, zullen blinken als sterren in de eeuwen der eeuwen.

DAN. XII, 3.

Wij, die hem bemind hebben, terwijl hij met ons leefde, zullen hem niet vergeten, tot dat wij door onze gebeden en goede werken voor hem het hemelsch Jerusalem geopend hebben.

H. AMBROS.

De poorten des hemels staan open voor degenen die op Maria hun betrouwen stellen.

H. BONAV.

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen afaal.)

R.

I.

P.

Gent, dr. S. Leliaert, A. Sifer & C^s.