

Van myne jongheid af heb ik gepeinsd wel te  
leven, om in mynen hoogen ouderdom wel te  
sterven. H. CURYS.



BIDT VOOR DE ZIEL  
van Mynheer

**CONSTANTINUS  
VAN ONGEVALLE,**

weduwnaer van Juffr.

**MARIA NOYE;**

oud burgemeester van Sarlardingén,  
oud schepenen en kerkmeester van Destinge;  
*Geboren te Sarlardingén den 16 april 1779,  
overleden te Destinge den 28 augusty 1833.*

---

Hy was een man zonder geveinsdheid; hy  
was regtveerdig, vreesde God en week af van  
het kwaed. JOB 1, 1.

De goedheid en de vreedzame handelwyze  
maken den mensch beminnelyk en aengenaem,  
doen naer hem verlangen en vrienden ontmoeten  
in iedereen. H. BONAV.

Ik weende over den bedrukten, en myne ziel  
was meedoogend tot den armen. (Jor 30, 31.)  
*Wetende dat « die den armen barmhertigheid  
doet, aen den Heere leent, die hem ook het  
geleende zal wedergeven. »* Prov. 17, 19.

**H. I. P.**

Geerardsbergen, J. A. Stocquart.