

IN ZYN LEVEN EN



Bid voor de Ziel

van

Judith Van Ongevallen,

Geboren te Sarlardinghe, 24 Juny 1824.
overleden te Delftinge, 15 February 1847.

Om dat haere Ziel behaeglyk was aen God, daerom heeft hy zig gebaest haer uyt het midden van het verderf te trekken... en haere jongheyd zoo vroegtydig geeyndigt, veroordeelt het lang leven van den onregtveerdigen.

SAP. IV, 14, 16.

Ik was nog tot den helft van myne dagen niet gekomen, en helaes! myn leven is afgesneden gelyk eenen wevers draed, en toen ik nog maer begonst te leven word ik uyt het leven gerukt.

ISAIAS XXXVIII, 12.

Storten wy geene onnuttige traenen op haer graf, maer storten wy daer den wierook van onze gebeden, en de miltheyd van onze liefde. H. AMBR.

R. I. P.

Geerardsbergen. — P. Byl-Van Achter.

dv. Constantinus

DIE DEN HEER VREEST ZAL GELEUKIG ZYN

GEZEGEND OP DEN DAG VAN ZYNE DOOD. ECCL. 1, 10.