

Ik heb met een vurig verlangen mijnen Heer verwacht en eindelijk heeft Hij zich tot mij geneigd... Ik was verheugd als men mij toesprak : wij zullen het huis des Heeren ingaan.

(Ps. XXXIX, I, CXXI, I.)



Bid voor de Ziel

van Jufvrouw

URSULA VAN ONGEVALLE,

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw :

geboren te Sarlardinge, den 21 October 1817,
aldaar overleden, den 26 December 1880,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Al weldoende is zij voorbijgegaan. (ACT. AP. X, 38): zij bemide den luister van Gods huis, waarvoor zij geern werkte met eigene handen. (Ps. 25. 8 & Prov. 31, 13). Den arme heeft zij niet geweigerd wat hij verlangde, want medelijden was met haar opgegroeid. (JOB XXXI, 16). Gelukkig de mensch die in de noodwendigheden van den arme en den behoeftige weet te voorzien : de Heer zal hem gelukkig maken op aarde, hem bijstaan op zijn bed van smarten en, bij den laatsten snik, hem liefdevol toespreken : Kom, gebenedijde mijns Vaders... zalig zijn de barmhertigen, want zij zullen barmhertigheid verwerven.

(Ps. XI, 1. 3. 4 & MATTH. V. 7.)

God beproefde zijne dienares met eene langdurige ziekte opdat hare ziel, gezuiverd door de beproevingen, met sneller vlucht tot haren Schepper zoude opvliegen.

(H. CYPRIAN.)

O zoete hoop ! o verzekerde toevlucht ! Jezus' Moeder is ook mijne Moeder !... Na Jezus, is Maria al mijne hoop... Die Maria vindt, vindt het leven en zal van den Heer de eeuwige zaligheid bekomen.

(H. ANS. H. ALPH. PROV. VIII, 35.)

Vergeet mij niet in uwe gebeden. (J. CHRYS.)
Zoete harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht.

(300 d. afl. toepas.)

R. I. P.

SOTTÈGEM, L. VEREMAN.

dr. Constantinus