

De mensch die in lijden en sterven zich overgeeft
aan den wil Gods zal in vrede rusten.



† BID VOOR DE ZIEL †

VAN MIJNHEER

FRANÇOIS VAN MEIRHAEGHE,

echtgenoot van Vrouw

EMELIA CORNELIS,

geboren te Huysse, den 16 Januari 1836 en aldaar
godvruchtig overleden den 7 April 1900,
Versterkt door de HH. Sakramentén der stervenden.

*Lid der Broederschappen van het H. Hert van Jesus en
de Heilige Barbara.*

... — — — ...

De dood is beter dan een leven vol bitterheden, en
de eeuwige rust dan eene bijblijvende ziekte.

Heer God, wees mij indachtig, en gedenk mijne
misslagen niet. En nu, doe met mij naar uwen wil, en
gebied dat mijne ziel in vrede worde opgenomen ;
want het is mij dienstiger te sterven dan te leven.

Tob.III.

De Heer is goed voor degenen die Hem zoeken en
die op Hem hun betrouwen stellen. Houdt u dan aan
Jesus, levende en stervende en beveel u gansch aan
Zijne getrouwheid, die, wanneer u alles zal ontbre-
ken, u alleen kan helpen. Thom à Kemp.

Beminde echtgenote, troost u met mij, ik verwissel
een tranendal voor het rijk van eeuwige vrede.

S. Cath.

Jesus, Maria, Joseph dat mijne ziel in vrede ruste.
100 dagen afluat.

R. I. P.

Cruyshautem druk. A. Pauwels-De Vlaminck, Nieuwstr.