

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden worden.

BIDT. VOOR DE ZIEL

van zaliger

Augustinus Van De Velde,

weduwnaar van

Juliana Van Ongevalle

geboren te Schendelbeke den 2 Februari 1807 en
aldaar overleden den 29 April 1883, voorzien van
de heilige Sakramenten der stervenden.

Alle zijne wegen waren vreedzaam.

Prov. 3.

Hij was ongeveinsd en oprecht van herte, vreesde God en vluchtte het kwaad, daarom was hij van God en van de menschen bemind en zal zijne geheugenis in zegening blijven.

De dood der deugdzame menschen, is kostbaar in de oogen des Heeren.

Ps. XV.

Mijne kinderen, gij weet hoe ik altijd in uw midden geweest ben, dienende den Heer met alle ootmoedigheid; hoe ik niets onttrokken heb wat u nuttig kan zijn, nu beveel ik u aan God.

Mijn Jesus, barmhertigheid. (100dagen afl.)

Zoet hert van Maria, wees mijn heil

(300 dagen afl.)

R.

I.

P.

Geerardsbergen, Arthur Pauwels, Nieuwstraat 19