

Heer, gij zijt mijn hoop en mijn deel in het
land der levenden. Ps. lxl, 6.



TIJD VOOR DE ZIEL

NATHALIA VAN DE VYVER

WEDUWE VAN

Charles Vettenburg

*geboren te Letterhoutem, en overleden te
Baregem den 9 Februari 1889
in den ouderdom van 76 jaren*

De dood der rechtveerdigen is het einde hunner
pijnen, de voltrekking van hunne zegepraal,
de ingang van het eeuwig leven. H. BERN.

Die het best weet te lijden, zal den meesten
vrede bezitten; hij is overwinnaar van zichzelf
en meester van de wereld, de vriend van Je-
sus-Christus, en de erfgenaam des Hemels.

IM. CHR. II, 3.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen zijn
verdwenen, en voor mij is niets overig als het
graf. Verlos mij, o Heer, en neem mij onder uwe
bescherming.

JOB. XVII, 1, 3.

Open haar, o Heer, de poorten van het leven,
en geef dat zij zich met uwe heiligen verheuge
in de eeuwige glorie.

COMM. ANIM.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 dagen afaalt).

R. I. P.

Wetteren, snelpersdruk Verbaeré-Ternest.