

Mij is niets overgekomen dan hetgeen aan den Heer behaagd heeft; dat zijn heiligen Naam gebenedijd zij.  
Job. I, 21.



## ZALIGER GEDACHTENIS

VAN DEN EERWEERDEN HEER

### OCTAAF VAN DEN ABBEEL

Geboren te Zele den 9 Juli . . . . .	1865
Priester gewijd te Gent den 22 December . . . . .	1888
Leeraar in 't Gesticht te Ledeberg, den 7 Januari . . . . .	1889
Onderpastoor te Nederbrakel, den 30 Januari . . . . .	1896
Aldaar godvruchtig overleden den 1 November . . . . .	1900

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



Eene zaak vroeg ik van den Heer, die begeere ik: te wonen in des Heeren huis, al mijne levensdagen.  
(Ps 26 : 4.)

Hij verstond dat vreugde op aarde, alle goed te boven gaat — maar vreugde in den Heer — en altijd was hij vriendelijk, waar hij zich mocht bevinden.

Eccl. III. 12. — Philip, IV. 4. — Eccl. 38 : 6.

Hij heeft zijne hand voor den behoeftige geopend en ze altijd den armen toegereikt.

Prov XXXI : 20.

O lieve Bloedverwanten en Vrienden, wilt mij inachtig zijn aan het altaar des Heeren en in uwe gebeden.

O Maria, naast God waart Gij altijd mijne hoop, bid voor mij.  
H. Lig.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.  
(300 dag. afl).

R.

I.

P.