

De ouderdom is eene kroon van eer, wanneer men denzelfen bekomt in de wegen der rechtvaardigheid.

PROV. XIV. 31.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

KAREL VAN DEN ABEELE

LECHTGENOOT VAN

CAROLINA CAPPAU

Geboren

te Schoorisse den 8 April 1780 en overleden te
Segelsem den 31 Augusti 1871,
versterkt door de III. Sakramenten der stervenden.

Hij was godvruchtig en vreesde den Heer,

ACT. X. 2.

Zijne wegen zijn schoon geweest en alle zijne
voetpaden waren vol vrede.

PROV. III. 7.

Hij bleef den Heer aangekleefd; hij verwijderde
zich geenszins van zijne wegen en onderhield de
geboden, die de Heer gegeven had.

IV. REG. XVIII. 6.

Dit is zijne glorie, dat hij in de eenvoudigheid
des harten en rechtzinnigheid Gods in deze we-
reld heeft verkeerd.

II. COR. I. 12.

Gij hebt hem, o Heer, de langheid der dagen ge-
schonken. — En hij stierf in eenen gezegenden
ouderdom, vol van jaren.

PS. XX. 3. — I PAR. XXIX. 28.

Mijne kinderen, vergeet mij niet.

ISA. XLIV. 28. —

Eert God uit geheel uw hart.

ECCL. VII. 35. — Weest

afkeerig van het kwade, gehecht aan het goede.

ROM. XII. 9. — Eert uwe moeder al de dagen van

haar leven.

TOR. IV. 3. Bid Maria voor mij, ik heb

op haar mijn betrouwen gesteld.

ALPH. DE LIG.

R. I. R.

Gent, Ad. Rousseau en Zusters, Hoogstraat 12