

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft, want de dood der rechtvaardigen is het einde van hun lijden en de intrede tot het eeuwig leven.

H. Bern.



Biddt voor de Ziel

van

JAN BAPTISTE VANDENDOOREN

Echtgenoot van Vrouw

PHILOMENA VAN PEVENAEGE

geboren te Everbeke den 24 Juni 1834
en aldaar godvruchtig
overleden den 23 October 1897 :

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Hij was een eenvoudig en rechtvaardig man, die God vreesde en zich van de boosheid verwijderde, waarheid en rechtvaardigheid waren op zijne lippen.

Met christelijken moed heeft hij de pijnen van eene langdurige ziekte verduuldig verdragen, vol vol van de woorden van den Apostel : De Heer kastijdt dien Hij bemind. Heb. XII. 6.

Bemindde Echtgenote, geliefde Kinderen, be- droefd u niet gelijk deze die geene hoop hebben, de wereld is een ballingsoord, het leven een door- tocht, de hemel ons vaderland. Wij zullen eens in het aanschijn Gods vereenigd worden, om te samen het eeuwig geluk te genieten. vertroost malkanderen in deze woorden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.
(300 dag. aft).

R.

I.

P.

Nederbrakel drukk. A. De Frene-Van Pevenaeghe