

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. (100 d. afl.)

ENGELACHTIGE **+** GEDACHTENIS  
VAN

**MARGARETA VAN DEN DOOREN**

het welbemind dochterke

*van wijlen den heer Firmin*

*en van Mevrouw Angelica Hanssens*

Geboren te Nederbrakel den  
24 December 1885 en aldaar overleden  
den 31 December 1892

—  
Margrietje lief, gij zijt verdwenen  
Uw voet heeft nauw den grond gedrukt  
Waar alles woelt door lach en lijden  
Gij kwaamt een stond ons hart verblijden  
En werd't dan schielijk weggerukt.

—  
Margrietje lief, waar zijt gij henen ?  
De Heer, die u de schoonheid gaf  
Der blanke leliën en der rozen  
Heeft onder velen u verkozen  
En plukte, roosje zoet u af.

—  
Nu, kindje, blinkt ge in vollen luister  
In 's Hemels heil'ge heerlijkheid  
En schiet uw glans op aarde neder  
Eens zien wij, roosje lief, u weder  
In 't lustprieel der eeuwigheid.

GLORIA IN EXCELSIS DEO.

Nederbrakel, A. De Frene-Van Pevenaage.