

Het is een heilig en zalig gepeis voor de overledenen te bidden.

Mach.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CHARLES-LOUIS VAN DER LINDEN,

echtgenoot van Jofronie

Melanie Duprez,

geboren te Elst den 31 Januari 1817 en overleden te Nederbrakel den 3 Juli 1876.

De regtvaardige al wordt hij door den dood verrast zal zich in rust bevinden. *Sap. IV 7.*

Zalig is hij, die altijd de uur van zijne dood voor oogen heeft en die zich alle dagen bereidt om te sterven. *Thom. a Kemp.*

Die den Heer vreezen onderhouden zijne geboden en zijn verduelig tot in zijne bezoeking toe... want zoo groot zijne macht is, zoo groot is ook bij Hem zijne barmhartigheid. *Ecc. II 21 28.*

Lieve echtgenote, wees mij gedachtig, vergeet mijne zuchten en noch de laatste ellenden mijns leven, maar wees mijne ziel indachtig in uwe gebeden. — En u, mijne lieve kinderen bevoel ik aan de oneindige goedheid van God. *Ecc. 13.*

Zeg het van Maria wees mijne zaligheid.
(300 dagen aftaat.)

R.

I.

P.

Goerardsbergen P. Quintin, Brugstraat

13

1

8