

Voor wien God vreest, zal het wel zijn in de laatste stonden, in zijne doodsure zal hij gezegend worden.

Eccl. I. 13.



## Biddt voor de Ziel

VAN MIJNHEER

# Pieter-Francies Van der Linden

zoon van

Lodewijk en van Maria-Catharina Van Cauwenberge

geboren te Elst den 5 October 1829

en aldaar godvruchtig

overleden den 24 December 1897



De dood overrast nooit den rechtvaardige: hij is altijd bereidt en verwacht haar op alle stonden: hij sterft gerust en de dood verlost hem van de ellenden dezer wereld, om hem te geleiden in de vreugd des Heeren.

H. Bern.

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft.

H. Aug.

De beste bereiding tot de dood is eene volmaakte onderwerping aan den wil van God.

O Maria, mijne moeder, op U heb ik altijd mijn betrouwen gesteld. Met U hoop ik voortaan te leven in de eeuwige glorie.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl).

Jesus, vol van barmhertigheid, geef aan zijne ziel de eenwige rust.

(300 dag. afaat).

R.

I.

P.

Nederbrakel, drukk. A. Defrene-Van Pevenaega