

Jesus, Maria, Jozef, ik geef u mijn hert en mijn leven.



**Bid voor de Ziel**

van

**MATHILDE VERCOUTERE,**

echtgenootte van

**Pieter Jan Blondeel,**

geboren te Oygem den 7 December 1842, en

overleden te Bevere den 5 October 1895,

*versterkt door de HH. Sacramenten der Stervendenden.*

De ootmoedige en heilige dienaars van God, worden somtijds door tijdelijke pijnen gekwollen, maar zij hebben ook hunne vertroosting en de hoop van het toekomstige leven.

H. AUG.

Zij zullen hunne pijnen verdragen tot in den tijd door den Heer bepaald, en daarna zullen zij de vreugd bekomen.

ECCL. I, 29.

In U Heer, heb ik gehoopt, en ik heb gezegd: Gij zijt mijn God, mijn lot is in uwe handen. Ps. XXX, 16.

Lieve echtgenoot en kinderen, vergeet mij niet, dient God, weest vereenigd, bemint elkander en leeft in vrede al de dagen uws levens.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn hert gelijk aan het uwe. (300 dagen afluat.)

Zoet hert van Maria, wees mijne toevlucht. (300 d. afl.)



Audenaarde, stoomdruk Bevernaege; gebroeders.