

Hy was eenvoudig, regtzinnig, godvreezend en afwykend van het kwaed.

JOB.



GEDACHTENIS

van den Eerweerden Heer

LIVINUS VERDEGEM,

Geboren te Evergem, den 28 September 1800;

Priester gewyd te Gend, den 25 Maert . 1855;

Onderpastor te Buelegem, in het jaer . 1855;

Onderpastor te Opraikel, in het jaer . 1853;

Pastor te Opraikel, in het jaer . . . 1845;

Aldaer overleden, den 22 juny . . . 1853.



Hy was overtuigd dat de goede herder zyne kudde voedt met zyne woorden, zyn voorbeeld en zyne aelmoezen. — Zyn hert brandde van iever voor zyne schapen. — Hy ging by allen... en gaf hun vermaningen van zaligheid. — Noch onkosten, noch tegenstrydigheden, noch vermoeijenissen verflaauwden het vuer zyne liefde voor hun, tot dat hy afgemat opgeklimmen is tot den berg des Heeren, zuiver van hert en vol van verdiensten.

H. BERN. — PAUL. — TOE. — H. RAYM.

Gedenkt uwer leidsmannen die u het woord Gods verkondigd hebben, en den uitgang van hun leven aenschouwende, volgt hun geloof na.

Ad. HEER.

Goede Heer Jesus geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

Geerardsbergen, P. Byl-Van Achter.