

*Zoet hert van Jesus maek dat ik u
altyd meer en meer beminne.*



BID VOOR DE ZIEL

VAN

VIRGINIE VERLEYEN

*Geboren te Audenaerde 27 November
1814,
en aldaer overleden 27 February
1851.*



Eene langdurige ziekte is eene oefening van medelyden voor die den zieken bystaet, en van verduldigheid voor die de ziekte lydt. S. FR. DE SALES.

Ik wandelde in de eenvoudigheid myns hert... Ik stelde geene onregtveerdigheid voor myne oogen; ik haette de schenders van uwe wet, ik verkeerde niet met die bedorven van hert zyn.

Ps. 100.

Wy hebben haer bemind; verlaten wy haer niet, tot dat wy haer door onze gebeden, in het huis des Heeren gebragt hebben. S. AMER.

R. I. P.

Audenaerde, Gebroeders Bevernaege.