

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Richard-Jozef BETTESONE

Echtgenoot van Mevrouw

EMMA-ELISA VAN TWEMBEKE

geboren te Nederbrakel, den 30 Juli 1880 en
aldaar overleden den 24 Januari 1919.

Deze was zeer verkleefd aan vrouw en kinderen en nooit kwam een bitsig woord over zijne lippen.

In de laatste dagen van zijn leven heeft hij zeer veel geleden, vooral ten tijde van den duitschen slavenhandel, die diep zijn gezondheid had geschrokt.

O God! doe met uwen diensiknecht naar uwe barmhartigheid.

Ps. 118.

Rechtvaardig zijt Ge, o Heer! en gerecht zijn uwe gerichten.

Ps. 118.

God alleen zal de menschen vonnissen en niet de wereld. Hij alleen kent binnenste van ons hert.

LAAT ONS BIDDEN.

Zie genadig neder, o Heer, op de offeranden die wij U voor de ziel van uwen dienaar opdragen, opdat Gij hem, wien gij de verdienste van het christelijk geloof hebt gegeven; ook de belooning moget schenken. Door Jezus-Christus Onzen Heer.

Jezus, vol barmhertigheid, geef aan mijne ziel de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.