

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

EMIEL BETTESONE

echtgenoot van Mevrouw

VICTORINA DECROON

geboren te Nederbrakel den 24 December 1867,
en aldaar godvruchtig overleden den 5 Augusti 1935.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Niets is zekerder dan de dood : niets zoo onzeker dan het oogenblik waarop zij kan komen. Waakt dan omdat gij noch den dag weet noch het uur. — Gelukkig en voorzichtig is de mensch die tracht te zijn gedurende zijn leven, gelijk hij begeert van God gevonden te worden in de uur zijner dood.

Hij was een goede zachtaardig en vreedzaam man weerhouden in zijne woorden, recht in zijnen handel ; iedereen beminde hem, zijne gedachtenis zal in zegening blijven bij allen die hem gekend hebben.

Met volle onderwerping aan Gods heiligen Wil heeft hij de bitterheid van zijn lijden onderstaan ten volle overtuigd, dat, zoo wij met christus lijden op aarde, wij ons in der eeuwigheid met Hem zullen verheugen.
Rom : VIII 22

Duurbare Echtgenooten en kinderen hebt dank voor uwe liefdevolle zorgen ; wij zullen elkander weder vinden in den hemel. Ondertusschen gedenkt u Mijner in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.