



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

LEON BLONDEL

zoon van

Charles-Louis en Amandine HOEBEKE

geboren te Oprakel,
den 3 Januari 1926, en smartelijk overleden te Ninove,
den 2 December 1944.

LID VAN DEN H. HARTBOND.

Groot voorwaar is deze beproeving en uiterst pijnlijk het plotse heengaan van dien edelen jongeling.

Leon was een stille, vlijtige jongen. Opperuimd en moedig, zooals elken dag, had hij zich dien morgen aan het werk en op de baan begeven. Niets liet vermoeden dat hij 's avonds niet meer naar huis weerkeeren zou. Plots en onverwacht kwam een droevig ongeluk hem treffen. Ver van huis en van zijn duurbaren, werd zijn jeugdig hart door blind geweld gebroken.

Heer Jezus, Gij kent en begrijpt ons overgroot verdriet; Gij weet waarom dezen duurbaren jongen nu van ons is weggehaald. Wij begrijpen het niet en daarom vragen wij U de genade te gelooven in uw Woord: « Wie in mij gelooff, hij zal leven, ook wanneer hij gestorven is ». Gij, m'n God, hebt hem voorzeker bereid gevonden om voor U te verschijnen en zult hem in barmhartigheid ontvangen.

Lieve vader, duurbare broeders en zusters, gij moogt weenen, maar niet als deze welke geen geloof hebben. Ik ben moeder in den Hemel gaan vervoegen. Bij God zien wij elkander terug. Ik dank U voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. Bidt dikwijls voor mij.

En gij, mijn werkmakkers, maakt dat de dood U steeds bereid vinde; blijft God en uw eenwige bestemming altijd indachtig. Denkt aan mij in uwe vrome gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 dagen aflaat.

Vandendriessche De Vleeschauwer Nederbr.