

Geloofd zij Jezus Christus Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer GENTIL BOGAERT

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Mathilde De Wilde

Geboren te *Deinze den 18 April 1863* en overleden te
Gent, den 6 December 1939

De hooge jaren zijn een eerekroon welke de Heer schenkt aan zijn trouwe dienaren.

Wie hem kende beminde hem om zijn eenvoud goedheid en rechtschapenheid.

Hij was een voorbeeld van Kristen, die den godsdienst diep in het herte bewaarde en de zielzorgheid boven alles stelde.

Die met Kristus lijdt zal door hem verheerlijkt worden.

Hij ontsliep in dien vrede en volkomen onderwerping welke voor deze die tot God gaan kostelijke genaden zijn en voor deze die overleven een zoete troost.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Familie, vaartwel! Mijn levenstaak is ten einde. Bidt voor mij tot wij elkaar wederzien, in 't verblijf der uitverkorenen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afstaat.

drukk. Van Nevel, Toekomststr. 41, Gent Tel. 305 51