

O Kruis van Jezus, in uw Schaduw wil ik rusten  
en hopen. Nav. Xti.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

**HERMINA BOGAERT**

weduwe van Mijnheer

**IVO VAN DEN BOSSCHE**

Lid der Confrerie van den H. Rozenkrans  
geboren te Erwetegem, den 15 April 1866 en godvruchtig  
overleden te Borsbeke, den 3 Februari 1941,  
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



God heeft ze beproefd door het lijden gelijk het goud  
in den smeltoven: lange jaren had zij te worstelen tegen  
ziekte en krankheid, en vond zij haar geluk ze te over-  
winnen door haar geduld, in de gedachte dat het lijden  
de weg is door Jezus bewandeld, de koninklijke weg  
tot de eeuwige glorie.

Gelukkig de mensch die den dood altijd voor oogen  
heeft en zich dagelijks bereidt om te sterven: want de  
Heer zal komen op eene uur die wij niet denken. Nav.

Maria is ons leven in dit ballingschap, zij wordt onze  
zoetheid in de uur der dood, en verkrijgt ze ons rustig  
en gelukkig. H. Alph.

Vaartwel, beste kinderen, hebt dank voor uwe ge-  
negenheid en gij vooral die mij zoo teerhartig hebt ver-  
zorgd ons liiden en ongemakken te verzachten. Ver-  
geet mij niet in uw gebeden: ik ook bid den Heer dat  
Hij u zegene, opdat wij eens malkander verheerlijkt  
mogen wederzien.

Akten van geloof, hoop, liefde en berouw. 7 j. en 7 q.a.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. a.

---

Uitgever J.B. Van den Noortgate, koster, Borsbeke