

Zalig zij die sterven in den Heer.



Bid voor de Ziel van Mw

Maria - Celestine **BOGAERT**

echtgenote van

Mijnheer Domien Hooge.

Geboren te Hamme den 7 April 1876 en
overleden te Gijzegem den 26 Februari 1947.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



De laatste dag is ons onbekend . . . opdat wij onze dagen goed zouden doorbrengen. Die God vreest, moet den dood niet vreezen, want het is een begin van geluk en vrede. Ja, zoet is het te sterven als men goed geleefd heeft. Zalig zijn zij, die het woord Gods onderhouden en aanhooren. Luc. II-28.

Dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen en Kleinkinderen, ik hield van u allen zooveel, doch mijn scheidensuur is gekomen. Mijn leven en lijden offer ik op voor uw aller welzijn. Ik zal voor u een voorspreekster zijn in den Hemel waar wij eens terug zullen vereenigd worden. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Moeder van altijddurenden Bijstand bid voor ons. 300 d. afl.

Drukh. J. Boelaert, koster, Gijzegem.