

Zalig wie in het klooster zijn leven wel gesleten
heeft en gelukkig voleind heeft. (N. Ch. 1 17.)



ZALIGE GEDACHTENIS

van

Eerw. Moeder Gerarda

in de wereld Juffrouw

MARIA BONNET

Geboren te Ledeberg den 21 October 1883
In 't klooster getreden der Reguliere Derde
Orde Zusters van den H. Franciscus te
Grottenberge den 2 Mei 1903
Gekleed den 27 Juli 1903
Geprofest den 9 Augustus 1904
Stichtte de Kostschool den 1 September 1919
werd Algemene Moeder gekozen 22 Februari 1945
Overlenen te Grottenberge den 14 Juni 1953
vertroost en versterkt door al de Genademiddelen
onze Moeder de H. Kerk na 50 Jaar kloosterleven.



Ware Overste is zij, die door godvruchtigheid
en vroom bestuur, haar huis ondersteunt, alsof zij
het kloekmoedig op de schouders droeg. (H. Ign.)

Gelukkig zij, die in de moeilijke kunst van het
bestuur, het geheim vindt achtting te winnen en
harten te veroveren. — (H. Bern.)

Mijn ziekte is een schat en een geestelijke gunst.
Ik dank er Jezus en Maria om — moge er geen kruimelke
van verloren gaan. — Ik verkies de minste
daad van gehoorzaamheid, boven al de goede wer-
ken van heel de wereld, (Pr. Poppe.)

Mijn geliefde medezusters blijft innig en sterk
vereenigd onder elkander, met een hert en eenen
geest. - Weest altijd volkomen onderworpen aan
de voorschriften van uwen schoonen h. Regel, en
de God van vrede zal met U zijn. Weest niet be-
kommerd over de dag van morgen; de eeuwige
Vader, Die U tot hiertoe geleid en beschermd heeft
zal voor U zorg dragen.

H. Hart van Jezus, ontfermt U onzer. (500 d.)

Drukkerij, Bazar St-Jozef, Markt, Zottegem