

Het godvruchtig leven leidt tot eene goede dood
en de goede dood bezorgt den mensch het eeuwig
geluk des hemels. H. Ambros.



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN ZALIGER

— ZACHARIE BORLIJN —

echtgenoot van Jozefine Zoethals,

geboren te Gaasbeek, den 25 September 1857 en
godvruchtig overleden in de kliniek te Halle, den
17 Maart 1937, voorzien van de HH. Sakramenten
der stervenden.



Om martelaar te zijn is er noch zwaard, noch
vuur noodig. Het is genoeg verduelig te lijden. Met
liefde heb ik mijn lijden verdragen. H. Aug.

Ik heb rusteloze dagen beleefd en moeilijke
nachten geteld. Bij het lijden echter verloor ik den
moed niet. De kortstondige beproevingen van dit
leven zijn immers van geen tel tegenover de eeuwige
glorie die zij ons voorbereiden. H. Paulus.

Hoe zoet is het te sterven na eene gestadige
godsvrucht tot het Hart van Dengene die ons zal
oordeelen. H. Margareta Maria.

Dierbare echtgenoot en kinderen; ik bedank U
voor al uwe zorgen. Verlaat mij niet in de eeuwig-
heid; helpt mij door uwe gebeden opdat ik spoedig
in vrede moge rusten

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

H. Hart van Jezus brandend van liefde tot ons
ontvlam onze harten van liefde tot U. 300 d. afl.

R. I. P.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,
geschiedde in de parochiale kerk van Gaasbeek, op
Vrijdag 19 Maart, om 9 uur.

Sylvain Sluys, Gaasbeek.