



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

CHARLES BOURDEAUD'HUY

echtgenoot van Mevrouw

ALICE LIEDTS

geboren te Nederbrakel, de 20 Augustus 1901, en er
godvruchtig in de Heer ontslapen, de 24 Maart 1954.
Gesterkt door al de genademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke zegen "In Articulo Mortis".

Ijveraar van de Bond van het H. Hart en van
St. Franciscus-Xaverius.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer.



Onze goede vader is heengegaan, in de volle kracht van zijn leven.

Droefheid overweldigt ons allen; we omringden hem met tedere liefde en eerbied. Met gebroken maar onderworpen hart zeggen we nu: "Heer God gij hebt hem ons afgenomen, toen we hem nog zo nodig hadden voor ons aller welzijn. Wij zullen zijn tegenwoordigheid en raad dikwijls moeten missen. Uw Voorzichtigheid geleide ons langs veilige wegen."

De dierbare overledene was al arbeidslust en arbeidskracht. Ondernemend en met onverdroten iever zorgde hij voor vrouw en kinderen. Bij eenieder was hij geacht om zijn rechtschapenheid en eerlijkheid. Van huis uit was hij een gelovig en diep godsdienstig man. Trouw lid en flinke ieveraar van de mannenbond van het H. Hart, was hij zolang hij kon op zijn post, werkend aan de zij van zijn priesters om het rijk van Christus in de harten te vestigen.

Onvoorziens werd zijn sterk lichaam door een veraderlijke kwaal aangetast en gesloopt. Dapper en moedig streed hij; wat niet belette dat hij met klare geest, in volle bewustzijn, de verhevendste en verdienstelijkste daad van zijn leven stelde, zijn leven in de handen van zijn Schepper legde in volledige overgave en onderworpenheid.

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven," zegt Jezus. Stijgt dan omhoog met uw gedachten, boven de natuur en haar smart uit, naar Hem die het eeuwige Leven is voor hen die de eeuwige Rust zijn binnengegaan. Knielt neer voor het kruis, waaraan eens iemand de droevigste dood stierf, die gevolgd werd door de grootste blijdschap. Het Kruis is troost.

Bemide echtgenote, dierbare kinderen en kleinkinderen, Beste moeder, broeders en zusters en goede vrienden, te vroeg heb ik U moeten verlaten, maar de Goede God weet wat best is voor mij; hartelijke dank voor alles wat ge voor mij gedaan hebt.

Lieve kinderen, God zegene en beware U. Weest de troost van moeder in deze droeve dagen, weest gehoorzaam en hebt haar lief al de dagen van uw leven en bidt alle avonden voor vader die U bemide. Tot weerziens in de Hemel.

Bidt nu aanstonds de 4 akten voor mij.