

onfh



GODVRUCHTIG AANDENKEN

van Mevrouw

**CLOTILDE BRAEMS**

Echtgenoot van Mijnheer

**CHARLES-LOUIS D'HAeyer**

geboren te St. Cornelius-Hoorebeke,  
den 14 December 1852 en godvruchtig overleden  
te Michelbeke, den 9 October 1919.

*Versterkt door de HH.Sakramenten der stervenden.*

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**CLOTILDE BRAEMS**

Echtgenoot van Mijnheer

**CHARLES-LOUIS D'HAEYER**

geboren te St. Cornelius-Hoorebeke,  
den 14 December 1852 en godvruchtig overleden  
te Michelbeke, den 9-October 1919.

*Versterkt door de HH. Sakramenten der steruenden.*

Beproefd door eene langdurige ziekte heeft deze kloekmoedige vrouw wonderbare voorbeelden gegeven van oprechte kristelijke verduidigheid.

Zij was maar al te wel overtuigd dat de mensch voor zijne zonden aan Gods rechtvaardigheid moet voldoen, en dat het lang en standvastig geduld in de smarten eene uitmuntende boetpleging is om de zonden uit te wischen. God straft deze maar éénmaal; straft Hij in dit leven dan geeft Hij ons daardoor te kennen, dat Hij ons niet in het toekomstige leven zal straffen.

Het lijden van dit leven heeft niets te beduiden als het vergeleken wordt met de toekomstige heerlijkheid, die in ons geopenbaard wordt. Rom. VIII. 18.

Hoe gelukkig o Maria, zijn degene die uwen naam beminnen. Zij schrikken niet in de uur hunner dood.

H. Bern.

Bemide Echtgenoot, dank, duizendmaal dank voor uwe onophoudende zorgen binst mijne langdurige ziekte. Ik smeek den Heer U mildriek te zegen en. Tot wederziens in den schoonen hemel.

Mijn Jezus barmhertigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.

Neerbrakel Drukk. Oscar Surdjaourt.