

O dood, o groot geheim der dood, hoe wel leert
gij ons kennen wat wij hier op aarde zijn.



BID VOOR DE ZIEL

van

CYRIEL BROODCOORENS

zoon van

Jan-Baptiste en Victorine De Rouck

geboren te Strijpen den 29 Juli 1898 en aldaar
godvruchtig overleden den 11 Maart 1929,

versterkt door de HH.Sacramenten der stervenden

Lid der Confrerie van O. L. Vr. van Deynsbeke

De Heer heeft hem beproefd door eene langdurige
ziekte, doch hij heeft den mond niet geopend om te
klagen.

Tot U, o Heer, heb ik mijn hart verheven; mijn
God, op U heb ik mijn betrouwen gesteld; wees
mij thans genadig volgens uwe groote barmhartig-
heid. Ps. XXIV.

O Heer, gij hebt dengenen die ons zoo duurzaam
was weggerukt; hij, dien wij beminden is niet
meer; Uw heilige wil geschiede.

Teerbemide ouders, broeders en zusters, en
allen die mij bemind hebt, stort tranen over mijn
afsterven, doch weest niet ontroostbaar: ik verlaat
eene aarde van ellenden voor een beter leven.
Eens zal ik u wederzien en dan zal zich uw hart
verblijden. Het eenigste dat ik van u verzoek is,
mij indachtig te zijn in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(100 d. afl.)

R. I. P.

Dr. Melakabeke-D'Hollander Sottegem