

"Kom, bruid van Jezus-Kristus, en ontvang de kroon die de Heer u bereid heeft....,,



BID VOOR DE ZIEL VAN

## Eerw. Zuster MARIE-CÉCILE

in de wereld

Juffrouw MARIA BRUYNEEL

Geboren te Gent de 19 mei 1885  
in 't klooster getreden der Zusters van  
't H. Hart van Maria te Nederbrakel de 25 april 1916  
ingekleed de 10 augustus 1916  
geprofest de 13 augustus 1917  
godvr. overleden te Nederbrakel de 10 maart 1957  
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Eenvoudig en dienstvaardig, oprecht en geduldig, begogde zij nocht de uiterlijke schijn, maar zocht hare ziel te versieren met de volmaakte reinheid van de nederige geest.

De dierbare overledene vertoefde graag in de stille kapel van het Klooster, in de nabijheid van het H. Sakrament. Zij hield er aan, de gemeenschappelijke oefeningen stipt bij te wonen en bleef volharden, ook toen het haar veel last en moeite kostte.

Zij vervulde tevens met zorgvuldige naarstigheid het werk dat haar werd opgedragen.

En als de dag van de beproeving kwam, heeft zij haar kruis, met veel geduld op zich genomen.

Dierbare Oversten en Medezusters, God lone de liefderijke zorgen waarmee gij mij voortdurend omringd hebt.

Geliefde Familieleden, ik dank u voor uw genegenheid. Tot weerziens in de eeuwige vreugde van de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt