

Zoals het God belieft. Ik sterf gerust en gelukkig.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DEN HEER

ARTHUR JOZEF DAEM

weduwnaar van  
Mevrouw Clemence GUISMÉ

geboren te Sint-Lievens-Essche den 9 Juli 1878 en  
godvruchtig overleden te Geeraardsbergen den  
13 September 1947

Voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk

Hij was lid van verschillende godvruchtige genootschappen.

De goedheid van zijn karakter verwierf hem vele vrienden, de edele gevoelens van zijn hart, gepaard met een grote dienstvaardigheid wonnen hem de algemene achting.

Gesproten uit een echt godsdienstig gezin beleefde hij zijn godsdienst tot in de kleinste punten.

Zijn geloof was voor hem geen last, wel een sterkte en een troost.

Beminde Broeder en Zuster, Neven en Nichten. Gij vooral mijn neef-priester gedenkt mij in Uw H. Mis en gebeden.

Mijn goede Vrienden en Kennissen: ik dank U voor alles wat Gij voor mij deedt, moge ik voor U allen bij den Heer een goede voorspreker zijn.

H, Hart van Jezus, Uw rijk kome.

Drukk. R. Van Boxstael-De Canck, Herzele.