

Uw wil geschiede op de aarde als in den hemel.
(Matth. 6-10.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

HENDRIK CRAEYE

Echtgenoot van Mevrouw

HORTENSIA DE TEMMERMAN

geboren te Elst, den 11 November 1863 en aldaar
overleden den 17 Januari 1927.

Hij was lid van het genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius, der Confreriën van het
H. Sacrament en van het H. Hart

Hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten.
Hij was een goede vader, vol zorg en teederheid
voor zijne kindren; een oprechte christen; stand-
vastig in den dienst van God. (Eccl. VI-5.)

Hij was waarlijk goed en oprecht van herte,
God vreesde en afwijkend van het kwaad.

Job. I-1.

Hij was bemind bij God en bij de menschen en
zijne gedachtenis is in zegen. (Eccl. II-V-1.)

Vaartwel, dierbare Echtgenoot en Kindren,
zont mij uwe liefde door uwe gebeden. Blijft
trouwe onderdanen van de H. Kerk; blijft elkan-
der beminnen opdat wij malkaar mogen wederzien
in den hemel. Gij allen die mij gekend en bemind
hebt, weest indachtig hoe gaarne ik U dienst be-
wees, en komt mij nu ook ter hulp door uwe
gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 j, en 7 quadr. afl.)

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 dagen aflaat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O, Surdiacourt-Blommaert.



Ariej is doot
hij hap de weer
his haer en hij
is dar vallen