

Zalig de dooden die in den Heer verscheiden; hunne werken volgen hen. Apocalyps.



BID VOOR DE ZIEL

van

Vrouw UDALIE COUSSENS

weduwe van Heer Constantijn VANDAELE,

geboren te Eegem den 28 Maart 1864, en godvruchtig overleden te Marialoop den 10 Januari 1947. Bediend van het H. Oliesel.

Lid der genootschappen van het H. Hart en de H. Barbara.

Zij was de rechtzinnige en sterke vrouw, waarvan de wijze Salomon spreekt, de trouwe verzorgster van al haar huiselijke zaken, de steun en troost eens van haar Echtgenoot, de hulp en voorzienigheid van hare kinders. Zij wrocht met vlijtige hand, was omgord met kracht, en zag lachend de toekomst tegemoet. Haar mond sprak wijsheid, en goedheid straalde uit hare oogen. Hare kinders staan op om haar lof te verkondigen.

Heer, Gij hadt ze ons gegeven om ons gelukkig te maken; Gij vraagt ze ons terug op heden; wij geven haar zonder tegenspraak, maar met verbrijzeld hart.

Gelukkig die Maria tot voorspreekster heeft, wanneer de Heer komt, en die sterft met den rozenkrans in de hand.

DIERBARE KINDERS en KLEINKINDERS, moedertje is heen in alle gerustheid; behoudt haar aandenken in uw hart, zooals ik U eeuwig indachtig zal blijven in den hemel. Eerwaarde Kleindochter, op U vooral rekent Meter.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Drukkerij Bruggeman-Maes - Meulebeke.