

Ik smeeek u, door onzen Heer Jezus Christus, gij ten minste die mijne vrienden zijt, mij ter hulpe te komen door uwe gebeden.



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER
JOZEF LIVINUS COUGÉ

echtgenoot van Mevrouw

Romanie VAN BOXTAELE

geboren te Steenhuize-Wijnhuize den 3 Maart 1896 en

overleden te Woubrechtgem den 20 Februari 1946.

Gezalfd met de H. Olie

De duurzame overledene was een goed kristen, een liefdevol echtgenoot, een zorgvolle vader, een werkzaam man. Gansch zijn leven door heeft hij gearbeid voor het welzijn van zijn huisgezin, dat hij, door zijn bezorgdheid en onverdroten arbeid tot welstand heeft gebracht; van hem mag gezegd worden dat hij zijn brood in ledigheid niet heeft geeeten. Groot zullen de verdiensten zijn, bij den Heer, der ouders die voor de kristene opvoeding hunner kinderen zullen gezorgd hebben.

Maria is de deur des Hemels voor dezen die binst hun leven hun betrouwen in Haar stelden.

Duurbare echtgenote, teergeliefde kinderen, bloedverwanten en vrienden, vaartwel: beweend mijn dood niet door nutte'ooze getraan; het leven is hier een ballingschap; de Hemel ons vaderland; daar zullen wij elkander wederzien om nooit meer gescheiden te worden het eenigste wat ik van u vraag is mij te willen indachtig zijn in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid.

300 dag. afl.



JOZEF LIVINUS COUGÉ

1896 — 1946