

Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig
leven, Symbolum

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Raymond COTTON

echtgenoot van Mevrouw

MARIE-LOUISE ROELS

geboren te Parike, den 16 Mei 1858 en godvruchtig
overleden te St Martens-Lierde, den 10 Januari 1942
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij heeft in vrede en rechtvaardigheid gewandeld, godsdienstig, oprecht van gemoed, goed-aardig ; hij was geacht en bemind van eenieder.

Hij stierf in eenen gelukkigen ouderdom, vervuld van jaren, goederen en eer. I Parabl. 29-28

Lieve echtgenootte en kinderen, geen Vader had zooveel over voor de zijnen dan ik voor u. Gij zijt mijne vreugde en mijne kroon, mijne welbeminden, blijft standvastig in den Heer. Philip. 4, 1

Doet wat gij van mij geleerd, en ontvangen, en gehoord, en aan mij gezien hebt, en de God des vredes zal met u zijn. Philip. 4, 9

Ontvangt dan mijn laatsten dank voor uwe liefde en goede zorgen, blijft elkander beminnen, weest de steun en vreugde van moeder. Blijft ook altijd de geboden van God en zijne Kerk stipt onderhouden en blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Bloedverwanten en vrienden, vaartwel ! en bidt voor mij.

*Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.*

*Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. a.*

R. I. P.

Druk Vict. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. P C 1211