



ZALIGE GEDACHTENIS VAN
MIJNHEER
RAYMOND COSIJNS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Marie Van de Mergel

GEBOREN TE NEDERBRAKEL, DEN 6 NOVEMBER 1890
EN TE GENT, DOOR EEN SCHRIKKELIJK ONGEVAL,
UIT HET LEVEN ONTRUKT, DEN 26 SEPTEMBER 1939.

R. I. P.

O dood! o groot geheim des doods hoe wel leert
gij ons wat wij in de wereld zijn. (H. Alf.)

Zijn dood bevestigt een keer te meer wat de
Navolging Christi voorhoudt: "De dag van morgen
is onzeker, en wat weet gij of het voor u zal morgen
worden? .. Velen sterven schielijk en onvoorziens, want
op het uur dat wij er niet aan denken zal de Zoon des
Menschen komen .. (nav. 1: 23)

Vaarwel, mijn duurzame Echtgenoot! Vaartwel
mijn teergeliefde Kinderen! Ik moet u vroegtijdig ver-
laten; de onverbiddelijke dood heeft mij, onverwacht
aan uwe liefde ontrukkt. "Doch weent niet over mij,
gelijk degenen die geen hoop hebben... "Ik heb steeds
zoo willen leven gelijk ik wilde bevonden worden in
mijn stervensuur... — "Ik heb den goeden strijd ge-
streden, Voorts is mij weggelegd de kroon der ge-
rechtigheid, welke de Heer, de rechtvaardige Rechter,
mij zal geven, en niet alleen aan mij, maar aan allen
die zoo hunne plicht betrachten dat zij voor 's Hee-
ren komst niet behoeven te vreezen...

(Thess. 4: 12 — Nav. 1: 23 — 2 Tim. 4: 7, 8)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U
(300 d. afl.)



Faint, illegible text, possibly a name or address, located below the photograph on the white card.