

Uw wil, o Heer, geschiede op de aarde als in den hemel.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Gustaaf Cosyns

echtgenoot van Mevrouw
LEOPOLDINE DANEELS,

geboren te Delftinge den 1 Maart 1894 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Schendelbeke den 21 April 1926, versterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Heer, wie zal in uwe tent wonen of wie zal rusten op uwen heiligen berg? Die onbesmet van wandel is en gerechtigheid doet; die met zijn hert de waarheid spreekt en geen bedrog pleegt met zijne tong; die geen kwaad doet aan zijnen evenmensch noch smadende taal voert tegen zijnen naaste. Ps. XIV. 1-4

Hij voelde in zijn binnenste de afbrekende hand der dood en stak, in zijn twee-en-dertigjarigen levenslust, zijne armen uit om hulp naar dezen die hem omringden; doch niemand kon hem helpen! zijn door en door kristen gemoed deed hem uitroepen: Mijn Vader, moet ik den bitteren kelk drinken, uw heilige wil geschiede!

O Maria, ik heb op U, na Jezus, al mijne hoop gesteld; toon dat gij mijne moeder zijt. H. Bern.

Lieve echtgenoote, ik laat u als liefdepand, ons kindje; het blijve voor u 't levend bewijs der trouwe liefde die ons hierbeneden aaneensnoerde. — Duurbare moeder en zusters, mijne stervende stem bedankt U voor uwe zoo teedere zorgen en liefde die als een balsem waren voor mijne grievende smerten. Ik zeg U allen "Vaartwel" tot in het Vaderland; Bidt dagelijks voor mij.

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

.....
Drukk. Vande Maele & Zoon, Geeraardsbergen