

72014638  
Voor de overledenen bidden, omdat zij van hunne schulden ontslagen worden, dit is een heilig en zalig gedacht.

H. Mach. XII, 46.

†

## BID' VOOR DE ZIEL

van

# RENÉ - JOSEPH COSYNS

zoon van

## VITAL en LEONTINA DEVENIJN

Oud=Strijder vereerd met verscheidene eersteekens geboren te Velsicque-Ruddershove, den 26 Oct 1893 en er godvruchtig overleden den 27 Maart 1924, versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Als het morgen is, denkt dat gij den avond niet krijgen zult; en als het avond is, wacht u van op den morgen te rekenen.

Wees dan immer bereid en leef zoo dat de dood u nooit in ongereedheid vinde. Want op het uur dat men er niet aandenkt, zal de Zoon des menschen komen.

Th. a K. I B. 3 K.

Wij moeten ons aan Gods schikkingen onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook mogen wezen; want God is oneindig wijs en Hij bemint ons oneindig. H. Bas.

Kom mij ter hulp door uwe gebeden bij God.

Lieve ouders, welbeminde broeders en zusters, nu zijt gij in droefheid, maar troost u allen, ik verlaat u wel is waar, maar voor niet lang; ik verlaat eene aarde vol ellenden, voor het rijk van vrede: ik zeg u niet vaarwel, maar tot wederziens in den hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne toevlucht.

300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q. af.)

R. I. P.

---

Sottegem, drukkerij, Haegeman-Cousy.