

JEZUS, MARIA, JOZEF !

Zij was uw kind, o Maria, toon dat Gij hare Moeder zijt !

DER ZALIGE † GEDACHTENIS

VAN

Zuster Scholastica

(Juffrouw Maria Mathilda CORTENRAAD)

Geboren te MEERSEN (Hollandsch Limburg)

den 13 September 1872 :

getreden in het klooster der Zusters van Maria

en Jozef te Geeruaardsbergen, den 18 Maart

1895 :

gekleed den 29 Juni

1895 ;

geprofest den 8 September

1896 :

godvruchtig in den Heer ontslapen te ERPE,

den 13 December

1917.

versterkt door de HH. Sakramenten.

Ik heb alles gegeven aan Hem van wien ik het ontvangen heb, en Hem alleen heb ik voor mijn erfdeel gekozen.

(H. GREG. NANZ.)

Zij was eene ware kloosterzuster, vast verkleefd aan haren heiligen Regel, bezield met eene diepe godsvrucht, voorbeeldig door hare werkzaamheid en gansch toegenegen aan de kinderen die zij zoo wel wist op te leiden en te onderwijzen. Niettegenstaande de langdurige ziekte door dewelke zij jaren te voren werd getroffen, werkte zij onverpoosd voor hare leerlingen, en oegeruimd van gemoed, was zij gelukkig als zij zich in hun midden bevond. In haren ziekelijken toestand wenschte zij niet beter dan hare krachten te herwinnen om met nieuwen eifer hare werkzaamheden voort te zetten. Doch de goede God had er anders over beschikt, engenadig neerziende op zijne trouwe dienstmaagd, heeft Hij ze willen beloonen met het eeuwig geluk.

Bemide Medezusters, geliefde Bloedverwanten, troost U met mij, bedroeft U niet gelijk deze, die geene hoop hebben, want wij zullen ma lkander eens wederzien en ons verheugen bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Druck. B. Bosman, E. p.