

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



**Bid voor de ziel**

van Mevrouw

# **PRUDENTIA CORNIL**

echtgenoot van Mijnheer

**Augustinus-Romanus Benoot**

geboren te St-Cornelis-Hoorebeke  
den 8 November 1881, en godvruchtig overleden te  
Nederbrakel, den 9 Februari 1938

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

---

De zoetste troost die men in het graf mededraagt is de overtuiging dat men altijd voor God geleefd heeft in de eenvoudigheid des harten en in de oefening der christelijke deugden.

Met ware christene deugd beziel, zocht zij hare wijsheid in den Wil van God en was vol lever voor het gebed en voor alle oefeningen van godsvrucht.

Edelmoedig en dienstwillig van hart, vond zij haar geluk in anderen te helpen en goed te doen.

De hopelooze kwaal die haar plotseling overviel heeft zij met liefde geleden omdat zij wist dat de heilige verduldigheid tot Jezus leidt die onze kroon is.

Bemide Echtgenoot, dierbare Kinderen, Broeders en Zusters, ik verlaat dit tranendal om in het eeuwig Vaderland het loon mijner werken te gaan ontvangen; blijft met mij vereenigd in het gebed, in afwachting dat wij elkander wederzien hierboven.

Mijn Jezus, Barmhartigheid! 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne Zaligheid!  
(300 dagen afl.)