

Hoe gelukkig die langzaam en van verre het
uur der dood zien naderen, zij kunnen zich be-
reiden om heilig te sterven. H. Franc. v. Sales.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

THEOFIEL COPPENS,

echtgenoot van

MEVROUW HONORINE LIEDTS,

geboren te Ste Maria-Audenhove den 6 Mei 1855
en er zachtjes in den Heer ontslapen, op O. L. V.
Geboorte, 8 September 1929, versterkt door de
Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was lid der Congregatie van de kristene mans,
der Confrerie van den H. Antonius
en den Wekelükschen Kruisweg.

Van krachten uitgeput, stierf hij in eenen geluk-
kigen ouderdom en op gevorderden leeftijd, ge-
komen tot de volheid zijner dagen. Gen. xxv, 8.

De ouders zullen zalig worden door het kriste-
lijk opvoeden hunner kinderen, zorgende hen te
behouden in het geloof, in de liefde en in een
werkzaam, welgeregeld en onberispelijk leven.

I Tim. II, 15

Beminde echtgenoote, troost U en stel uw be-
trouwen op God, en gij ook lieve kinderen, mijn
roem en mijne kroon, hebt dank voor uwe goede
en aanhoudende zorgen binst mijne langdurige en
pijnlijke ziekte, eert uwe Moeder al de dagen van
haar leven. volherdt in de vreeze des Heeren en
vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 100 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoopen Liefde.

7 j en 7 quadr. afl.

Drukk. Van de Maele & Zoon, Geeraardsbergen.