

Eene eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der deugd gevonden worden. Spr. 16. 31.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Richard COOLENS,

weduwnaar in 1^e huwelijk van **Melanie**

en in 2^e huwelijk van **Francisca BLOMMAERT,**

geboren te St Maria-Audenhove den 7 Juli 1844, en overleden te St Martens-Lierde, den 17 Maart 1931.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Lid van 't genootschap van de H. Barbara.

Deze was een man, afwijkend van het kwaad, eenvoudig en onberispelijk. Job.

Zalig zijn de dienaren, welke de Heer als Hij komt, wakend vindt. Luc. XII. 37.

Open hem, o Heer, de poorten des levens opdat hij zich met de Heiligen verblijde in de glorie des Hemels. Off. div.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, gedenkt mijne lessen en onderhoudt ze getrouwelijk ; leeft in vrede en vriendschap ; blijft mij indachtig in uwe gebeden. Ik wacht U bij den Heer.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne lieide.

(300 dagen afl)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 m. 40 d. afl.)

R. I. P.