

Uw wil geschiede op aarde als in den Hemel!



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Mevrouw CLEMENTINE COOLENS**

Weduwe van

**MIJNHEER AUGUST DE NORRE**

geboren te Ste Maria-Audenhove, den 1 Maart 1871  
en zacht in den Heer ontslapen te Erwetegem, den  
2 December 1937, gesterkt door de Troostmiddelen onzer  
Moeder de H. Kerk.

“ Een sterke vrouw, wie kan haar vinden? Als iets heel kostbaars uit verre landen, is haar waarde. Op haar betrouwt men... en zij staat op als het nog nacht is om te zorgen voor haar kinderen. Zij omgordt haar lenden met kracht, en sterkt haar armen door arbeid. Zij slaat haar handen aan groote dingen... Zielekracht en waardigheid zijn haar kleedij en zij lacht den dag der toekomst tegen. Haar mond opent zij voor wijsheid en de wet der goedertierenheid is op haar tong. Zij slaat den gang van haar huis nauwkeurig gade en haar brood eet zij niet in ledigheid. Een vrouw, die den Heer vreest dient geprezen. ” (Prov. XXXI 10 - 31.)

“ Zalig die in den Heer sterven. Zij zullen uitrusten van hunne vermoeienissen: want hun werken volgen hen. ” (Apoc. XIV 13)

Beminde kinderen, ik sterf; maar mijn liefde tot U sterft niet; geeft mij teekens van uwe wederliefde door uwe goede gebeden. Weest niet zooals dezen die geer hoop hebben, want na veel last en lijden zien wij elkaar der terug in eeuwig aanschouwen van God die het opperste Goed en oneindig beminnenswaardig is. Bemin familieleden en kennissen vergeet mij niet in uw gebeden; wij zijn toch allen broeders en zusters onder een.

Mijn Jezus, barmhartigheid 100 dag.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300

—  
Sottegem, drukk. " De Beiaard „ Haegeman