

*Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.*



TER ZALIGER GEDACHTENIS  
VAN JUFFER

**MARIA-EUPHRASIA COBBAERT**

DOCHTER VAN

**Jan-Frans en van Rosalie De Ro,**

*Lid der Congregatie van O. L. Vrouw  
en der Vereeniging van den H. Kruisweg,*  
geboren te Oaltre. den 6 Mei 1877. en aldaar god-  
vruchtig overleden den 10 September 1920.



De Heer had haar met eene edele ziel begaafd  
(SAP. VII.). Opgevoed in de vrees des Heeren,  
onderscheidde zij zich door hare zachtmoedigheid,  
zedigheid en verduidigheid. (ECCL. XXVI)

Hare grondige godsvrucht, hare oprechtheid des  
harten, hare zachte ootmoedigheid, hare minzame  
liefde tot allen, maakten haar aangenaam aan God  
en aan de menschen. (H. GREG. NAZ.)

Zij stelde haar betrouwen, niet op de verganke-  
lijke goederen der wereld, maar al haar streven  
was tot meerdere eer en glorie van God.  
(H. AMBR.)

Overvallen van eene pijnlijke en kwijnende ziekte,  
deed zij, met volkomene onderwerping aan God, het  
offer van haar leven en ontsliep in vrede.

Beminde Bloedverwanten, en gij allen die mij  
bemind hebt, bedroeft u niet gelijk degenen die  
geene hoop hebben; bidt voor mij en ik zal met  
u en voor u bidden, en eens zullen wij bij God  
vereenigd zijn.

*Gezegend zij de heilige en onbevleete Ontvangenis  
der H. Maagd Maria.* (100 d. afl.)

.....  
Drukk. Anneessens, Ninove



TER ZALIGER GEDACHTENIS  
VAN JUFFER

**MARIA-EUPHRASIA COBBAERT**

geboren te Oultre, den 6 Mei 1877, en aldaar god-  
vruchtig overleden den 10 September 1920.