

Open hem, o Heer, de poorten des levens, opdat
hij zich met de Heiligen verblijde in de glorie des
Hemels. Off. div.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Joannes-Henricus CEUTERICK

weduwnaar van Mevrouw

MATHILDA FAIGNAERT

geboren te St-Martens-Lierde, den 25 Juli 1835, en
aldaar overleden den 15 maart 1911, versterkt door
de HH. Sakramenten der stervenden. — Hij was
lid van het broederschap der H. Barbara.

Ik heb droeve maanden gehad en ellendige nach-
ten gefeld ; tot U, o Heer, heb ik mijn toevlucht ge-
nomen, en gij hebt mij verhoofd en verlost uit al
mijne ellenden. Job. III

Gelukkig de mensch die verdradig de kwellingen
des levens verdraagt, want de beproevingen
ontvangt hij de kroon des levens in der glorie.

Job. Eccl.

Geliefde kinderen en broeders, anten, ik verlaat
u ; weent niet gelijk deze die geene hoop hebben ;
onze scheiding zal niet eeuwig duren, later zullen
wij elkander wederzien in den Hemel om niet meer
te scheiden... Ik laat u in de vrees des Heeren en
beveel u allen in zijne genade... Intusschen, weest
mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Zoet hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. Van Nieuwenhove, markt, Geeraardsbergen