

O haastige dood, wat kostelijke lessen geeft gij ons :
gij leert ons wel leven, en ons gereed houden om wel te sterven.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

Jufvrouw FANNY CATULLE

geboren te Vyve-S-Eloi den 22 April 1857,

en haastig overleden te Audenaerde den 26 Juni 1926,

*voorzien van de
laatste hulpmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.*



Zij sterven geene onvoorziene dood, zij die gedurig het
gedacht der dood in den geest hebben, en die gereed zijn om voor
den Oppersten Meester te verschijnen. H. ANSELMUS.

Hoe heilig schat hij de zaken van hier beneden, hoe wijs
richt hij zijne werken, deze die ze schat en richt met het oog op
de dood H. ALPH.

Wat ons gerust stelt en ons troost, zijn de goede voorbeelden
die zij ons gegeven heeft en de levendigheid van haar geloof.
Wij herinneren ons hoe godvruchtig en vurig zij leefde ; dage-
lijks woonde zij de H. Mis bij, dikwijls naderde zij tot de
H. Tafel ; hoe plichtvervullend ; hoe goed was zij voor allen die
haar naderden. H. AUG.

Gelukkig zij die vlekkeloos wandelen op de baan des
levens, en de Wet des Heeren onderhouden. Ps. CXVIII. I.

BEMINDE BROEDERS EN DUURBARE BLOEDVERWANTEN, ik sterf,
maar mijne genegenheid voor u sterft niet : ik zal u in den hemel
beminnen zooals ik u op aarde lief had. 't Benige wat ik u vraag,
't is mij indachtig te zijn in uwe gebeden. H. BERCHMANS.

Zij beminde teederlijk Maria, die voor haar de weg des
Hemels zal zijn. H. BONAVENTURA.

H. Hert van Jesus, ik stel mijn betrouwen op U
300 dag. afl.

Bid de akten voor de duurzame overledene
7 jar. en 7 quadr. afl.

R. I. P.