

Aan de raadsbesluiten van den Heer moeten wij ons ootmoedig onderwerpen, hoe streng en hoe hard zij voor ons ook mogen wezen, omdat Hij on-eindig wijs is en vol liefde tot ons.

† **BID VOOR DE ZIEL van †**
MARTINUS CASTEUR

echtgenoot van **Mathilde TUYPENS**

*geborente St-Lievens-Essche, den 12 Augustus
1845 en in den Heer ontslapen den 5 Augustus
1920, voorzien der HH. Sacramenten der stervenden*

Lid van 't genootschap van de H. Fran.-Xav.

De dood heeft hem plotselings overvallen, doch niet onbereid gevonden, want de overledene kende en volgde den wijzen raad van Thomas a Kempis: «hebt gij ooit een mensch zien sterven; bedenk dat gij evenzoo langs denzelfden weg zult heengaan.... Wees dus altoos gereed; en leef zoodanig dat de dood u nimmer onvoorbereid aantreffe.»

Hij was een katholiek man van den ouden stem-pel, getrouw aan God en zijne H. Kerk. Hij was een goede echtgenoot en zorgvuldige vader: hij bewaakte zijne kinderen en had het geluk ze allen tot goede en vurige christenen te zien opgroeien.

Lieve Echtgenootte, het uur van scheiden is gekomen. Ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet heb moed, de Heer zelf zal u vertroosten en versterken.

Beminde Kinderen, mijn troost en mijne gloriekroon in mijn oude dagen, vaarwel, ik ga de familieleden die mij voorgegaan zijn vervoegen bij den Heer in het huis der eeuwigheid. Tracht moeders leed te verzachten door uwe liefderijke zorgen; luistert altijd naar hare lessen. Blijft standvastig in het goed, en wandelt altijd op den weg der gerechtigheid en de God van vrede zal met u zijn. Weest mij indachtig in uwe gebeden bijzonderlijk in de H. Mis, en als gij ter H. Tafel nadert. Tot wederziens in den hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

Uitg. Eug. COLAES, St.-Liev.-Essche.