

Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn; want zij zullen  
God en.

BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

Appoliet CASTEUR

Lid van den Bond der Xaverianen en H. Hartbond.  
 geboren te St-Lievens-Essche, den 12 Januari 1883  
 en aldaar na eene kortstondige ziekte zeer  
 godvruchtig overleden den 9 December 1944  
 versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



De duurzame overledene gesproten uit eene diep  
 christelijke familie heeft ons het schoone voorbeeld  
 gegeven van een deugdzaam leven; van jongs af heeft  
 hij de wet des Heeren onderhouden; hij hield er aan  
 het huis des Heeren te versieren en gerust mag hij den  
 stond afwachten dat de Heer hem zou toeroepen :  
 «verheugt u goeden getrouwe dienaar; omdat gij over  
 kleine zaken getrouw geweest zijt zal Ik u over groote  
 aanstellen, kom binnen in de vreugd van uwen Heer».

Gelukkig indien gij door een stichtend en heilig ge-  
 drag, de gunst blijft behouden van dien beminnelijken  
 Vader, die door eene eeuwigheid van wellusten, het  
 eeuwig goed beloont dat wij uit liefde tot Hem hier op  
 aarde doen. (H. Rosa)

Beminde Moeder, Broeders en Zusters treurt niet  
 over mij, maar verheugt u veeleer dat ik dit aardsch  
 leven met de eeuwig rust mag verwisselen, daar zal  
 ik u verwachten.

Zachtmoedig Hert van Maria, wees mijn heil.  
(300 d. afl.)

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen op U. 300 d.a.

Druk. O. Schautteet Sottegem — Colaes, St-L.-Essche