

Gij spaart den grijsaard, Heer, in smerten diep
ellendig.
En treft de jonge maagd die blij en hoopvol leeft!
Uw wil geschiede, o God, uw wijsheid is onendig,
't Is uw voorzienigheid, die 't zoo geregeld heeft.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

BERTHA CARLIER

Dochter van

FRANÇOIS EN MARIE BAGUET

geboren te Nederbrakel,
den 10 October 1902 en er na eene kortstondige
ziekte overleden den 19 Mei 1922.

Na het H. Oliesel ontvangen te hebben.



o Heer, gij hadt ze ons gegeven tot ons geluk en
onzen troost; nu vraagt Gij ze weder: dat uw
heilige wil geschiede! Met een gebroken hert, doch
vol kristelijke onderwerping, schenken wij ze U
weder in den bloei der jaren, wanneer alles eene
gelukkige toekomst voorspelde.

Hoe gelukkig is men te sterven wanneer men in
zijn leven Hem altijd heeft voor oogen gehouden
die ons moet oordeelen.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, ik ga tot
Jesus, 't is Hij die mij roept; mijne uur is geslagen.
Daar zal ik voor u bidden, gelijk ik in mijn sterven-
uur beloofd heb. Wederhoudt uwe tranen, ik ga
over tot een beter leven waar alleen vurige gebeden
kunnen helpen. Vaart allen wel, en tot weerziens
in den Hemel!

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert