

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN. (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS CARLIER

echtgenoot van Mevrouw

MATHILDE HAEGEMAN

geboren te Nederbrakel,
den 22 October 1853 en aldaar overleiden
den 19 Februari 1917.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Moest de bittere dood zoo spoedig zulke scheiding
teweeg brengen. 1 Reg. XV. 32.

Ik hoopte nog lang bij u te zijn, als God het zou
toelaten maar de Heer heeft mij geroepen. En gelijk
het den Heer behaagd heeft zoo is het geschied ;
zijn heilige wil zij gebenedijd.

Hij was een goede Vader, vol zorg en teederheid
voor zijne vrouw en kinderen. Hunne welvaart was
de gedurige bezorgdheid van al zijne dagen en zijn
vaderlijk hert was vervuld met angst en droefheid
over het lot zijner kinderen die hem in dezen tijd
van beproevingen moesten verlaten.

Bemide Echtgenootte en bemide Kinderen die
aan mijn onverwacht afsterven tegenwoordig zijt en
gij mijne vier Zonen die in mijne laatste stonden
zoover van mij verwijderd zijt, bemint altijd uwe
moeder en blijft uwen vader indachtig opdat zijne
godsdienstige voorbeelden en zijne vaderlijke ver-
maningen u geleiden op den weg van een christe-
lijk leven en van wederzijdsche verkleefdheid onder
elkander.

Mijn Jezus bermhertigheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.