

GELOEFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

REMI CARLIER

weduwnaar van Mevrouw

SIDONIE VAN HOORDE

geboren te Nederbrakel, den 27 December 1850 en
aldaar overleden den 28 November 1918.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Een zalige en stichtende gedachtenis zal ons altijd van dezen duurzamen afgestorvene bijblijven. Zorgvuldige vader en oprechte christene heeft hij geleefd als een man van waar geloof en van iever voor al zijne plichten. Het welzijn van zijne familie en in 't bijzonder van zijne kinderen, was de vreugde en de gedurige bekommernis van zijn leven.

Wat is toch de mensch hier op aarde. De dood beloert u op alle wegen en alle oogenblikken van den dag en den nacht.

Mijne beminde Kinderen en Bloedverwanten, hoe onvoorziens ben ik uit uw midden gerukt! Hoe diep zijn wij getroffen in onze wederzijdsche liefde en ons huiselijk genik. De dood is onneedoogend maar zij is het werktuig van God en God blijft onze vader. Aanbidden wij met onderwerping zijne vaderlijke goedheid. Troost u en ziet in mijn onverwacht afsterven de onbestendigheid van het tijdelijk leven. Bidt voor uwen vader opdat hij zich weldra moge verheugen in de eeuwige vreugde des hemels.

Mijn Jezus, barmhertigheid. (300 d. afl.)

R. i. P.

Nederbrakel, WeVan Nieuwenhove & V.D. Duiessche